

Religieuze leiders zijn en blijven belangrijke sleutelfiguren

Door sterke lobby van mondiale conservatieve bewegingen lijkt de goodwill in Nederland voor het belang van inzet Religieuze leiders, kerken en FBO's steeds verder weg te ebben.

Een vriendin van mij die zich bezighoudt met lobby voor vrouwenrechten en gender vertelde mij over de hardnekkige, maar succesvolle lobby, van allerlei conservatieve stromingen^[1] in het gender debat op VN niveau. Ik vind dit jammer. De kloof tussen de conservatieven en liberalen wordt hierdoor alleen maar groter, om over respect voor elkaars standpunt nog maar te zwijgen. Ook het beeld dat beide stromingen soms van elkaar hebben, wordt steeds zwart-witter en is vaak ver van de werkelijkheid. Daarom in deze column mijn oproep: laten we ons goed realiseren dat religieuze leiders, FBO's en kerken sleutelfiguren blijven voor transformatie in samenlevingen in Afrika, Azië en Zuid Amerika.

Het beeld dat kerken kennelijk nog steeds roepen dat de vrouw ondergeschikt is aan de man, achter het fornuis hoort of minder rechten heeft dan de man, komt niet overeen met de programma's waar Prisma bij betrokken is. Zelf ben ik actief voor Prisma op het gebied van gezondheidszorg, SRGR, hiv&aids en de rol die religieuze leiders hierin kunnen spelen. Ook in dit debat klinken steeds vaker negatieve geluiden doordat mensen in Nederland teleurgesteld zijn over de moeizame onderhandelingen met de conservatieve delegaties uit het Midden-Oosten, Amerika en nu dus ook Afrika. In ons dagelijkse werk zien wij juist een enorme verschuiving in de kerken en onder religieuze leiders. Werd er vanuit de kerken eerst vooral aan *care* gedaan rondom bijv. aidspatiënten, tegenwoordig schuwen de meeste kerken het debat niet en wordt er vooral ingezet op preventie en educatie rondom SRGR, relaties, seksualiteit, hiv&aids etc. Het heeft zoveel meer impact als een voorganger van een lokale gemeente eerlijk vertelt over zijn status, een oproep doet aan zijn gemeente om zich te laten testen of goed uitlegt hoe God man en vrouw naar Zijn beeld heeft geschapen, dan wanneer er een billboard naast de weg staat: Know your HIV status.

Zo vertelt Isaac Maleke, vice-principal theological college in Kwhamlanga, aan zijn gemeente dat de Bijbel vaak verkeerd wordt uitgelegd als het gaat om gehoorzaamheid van de vrouw aan de man. Het woord *gehoorzaamheid* zoals dat voor kinderen geldt t.o.v. een volwassene wordt nergens gebruikt in de bijbel als het gaat over de relatie tussen man en vrouw. Hij leert zijn gemeente dat je als man en vrouw samen in gesprek gaat en samen beslissingen neemt. Of neem Siyani Zima, pastoor in Lusaka, hij legt zijn gemeente uit dat God man en vrouw naar Zijn evenbeeld heeft geschapen. God geeft beide verantwoordelijkheid, een relatie is dus meer een *joint venture*. En wat denken jullie van alle vrouwelijke pastores, kerkelijk werkers en vrijwilligers. Dit zijn allemaal sterke vrouwen die opkomen voor hun rechten en positie, vaak tevens een betaalde baan hebben en grote verantwoordelijkheden binnen de kerk dragen.

Het punt dat ik wil maken is: laten degenen die kerken en ander godsdienstige instanties afgeschreven hebben als bondgenoot in de strijd tegen onderdrukking van vrouwen en tegen hiv&aids zich niet direct afschrikken door alle 'enge' verhalen over kerken en daardoor de brug afbreken die we al die jaren samen aan het bouwen waren. De praktijk is veel genuanceerder dan de geluiden die van beide zijden steeds vaker te horen zijn op internationale conferenties. Het gaat uiteindelijk om de mensen daar. Wij willen samen met hen werken aan meer kansen voor ontwikkeling, voor mannen en vrouwen. Dus laat je ook niet in een hoek drukken en laten we als Nederland breed blijven inzetten op gender.

door: Joanne van der Schee - van de Kamp - Coördinator beleidsbeïnvloeding Prisma

[1] Voorbeelden zijn: Het Vaticaan, conservatieve Amerikaanse evangelicalen, Midden-Oosten - en Afrikaanse delegaties.